



ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Για να δούμε τα διεθνή πολιτικά πράγματα όπως ακριβώς συμβαίνουν.

Η Ρωσία δεν ήθελε με τίποτα να φέρει ο Ζελένσκι δίπλα της το ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος αυτός, γι αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε, καθώς και για τα μεγάλα εγκλήματα που διέπραξε το ναζιστικό καθεστώς, στον λαό της Ουκρανίας, που στην πλειοψηφία του ήσαν Ρώσοι, πολλοί Έλληνες και πολλοί αντιφρονούντες.

Λυπάμαι γιατί τον πόλεμο κανείς σώφρων άνθρωπος δεν τον θέλει και ιδιαίτερα εγώ.

Στην Ουκρανία είχαν επικρατήσει ακραίοι δεξιοί πραγματικοί ΝΑΖΙ, που χτυπούσαν και δολοφονούσαν τους αντιτιθέμενους πολίτες.

Το πραξικόπημα των φιλοναζιστών, κατά του εκλεγμένου προέδρου, έγινε το 2014.

Οργανωτές ήταν Η Βικτώρια Νούλαντ, σήμερα υφυπουργός εξωτερικών του Μπάϊντεν, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Πάϊατ, ο γιος του Μπάϊντεν και η CIA.

Οι φιλοναζι πραξικοπηματίες, ασκούσαν τρομοκρατική συμπεριφορά απέναντι στους Ουκρανούς πολίτες, αλλά και στις κρατικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα στο Ντονέσκ δολοφόνησαν 14000 ανθρώπους, έκαψαν ζωντανούς στην Οδησσό πάνω από 50 ανθρώπους και δολοφόνησαν 200, σε ειρηνική διαδήλωση.

Ασκούσαν τρομοκρατική τακτική σε αντιφρονούντες και στα δικαστήρια.

Οι Ρώσοι έχασαν στον πόλεμο με τους Γερμανούς, 25 εκατομμύρια ανθρώπους.

Είναι ακόμα νωπή η μνήμη του πολέμου αυτού.

Κάθε Ρώσος σήμερα, έχει συγγενείς που σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτόν.

Όταν ακούνε για ακροδεξιούς βγάζουν σπυράκια.

Η ευθύνη όμως, για την πολεμική σύγκρουση, δεν βαρύνει μόνο τον Πούτιν.

Ανήκει κυρίως στους Δυτικούς και αποκλειστικά στις ΗΠΑ, αυτούς όλους, που χειροκροτούσαν θερμά τον Ζελένσκι.

Όφειλαν να τον αποθαρρύνουν, γιατί γνώριζαν τι θα συμβεί.

Όμως είναι φανερό ότι στην πραγματικότητα επιδίωκαν την πολεμική σύγκρουση.

Να αναγκάσουν δηλαδή την Ρωσία σε προσφυγή στον πόλεμο, θεωρώντας ότι θα την αποδυναμώσουν οικονομικά και στρατιωτικά.

Για να συσπειρώσουν το ΝΑΤΟ και για επαίσχυντες κυρώσεις, συνηθισμένες στην αποικιοκρατία.

Ιδιαίτερα ο Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, θα μπορούσαν εάν πράγματι δεν επιθυμούσαν τον πόλεμο, να το κάνουν αυτό και να διευκολύνουν την κατάσταση, ασκώντας Βέτο.

Δεν το έκαναν.

Μην νομίζετε ότι η ιστορία αυτή θα τελειώσει στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι απαιτούν και έχουν δίκιο, να εφαρμοσθούν οι συμφωνίες της Γιάλτας και αυτές που έγιναν με την πτώση της ΕΣΣΔ.

Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή και με τις άλλες χώρες του τέως συμφώνου της Βαρσοβίας.

Οι ΗΠΑ έχουν βρομίσει με τις βάσεις του θανάτου όλη την Ευρώπη και όλο τον Κόσμο.

Γιατί άραγε; Προφανώς για να ελέγχουν και να μας δεσποτεύουν.

Ποιά άλλη χώρα έχει βάσεις στο εξωτερικό πλην της Αγγλίας;

Αν η Ρωσία στήσει βάσεις στην Κούβα, στην Βενεζουέλα, στην Νικαράγουα, οι δυτικοί αποικιοκράτες θα σκυλιάσουν.

Μην θεωρούμε ότι οι "Καλοσυνάτες" για την Ουκρανία, δυτικές χώρες, είναι αθώες περισσότερες.

Τι έκαναν στην χώρα μας ιδιαίτερα το 2015, όταν ο λαός με πλειοψηφία 62% ζητούσε

ελευθερία; Πόσο σεβάστηκαν τις αξίες, αυτές που μιλάνε για την δήθεν δημοκρατία τους;

Πόσες εκατοντάδες Έλληνες έχασαν την ζωή τους, το εισόδημά τους, την δουλειά τους και ξενιτεύτηκαν εξ αιτίας των καταστροφικών μνημονίων;

Δεν μπορούσαν να μας ρυθμίσουν το χρέος, ώστε να μπορούμε να το αποπληρώσουμε;

Μπορούσαν αλλά δεν το έπραξαν.

Τι έγινε στην χώρα μας με την δικτατορία, που εγκαταστάθηκε με **ΝΑΤΟικό σχέδιο**, μόνο και μόνο για να διαμελιστεί η Κύπρος;

Έτσι ακριβώς έγινε. Μην έχουμε καμία αμφιβολία.

Βάλανε την χούντα να κάνει πραξικόπημα στην Κύπρο, με την πλήρη ανοχή των Αγγλων, που ήσαν εγγυήτρια δύναμη, για να βρουν οι Τούρκοι νομικό έρεισμα να κάνουν εισβολή στο νησί. Σκοτώθηκαν 5000 άνθρωποι.

Θυμάστε πως συμπεριφερόντουσαν οι Ευρωπαίοι στον Γιάνη Βαρουφάκη;

Να θυμηθούμε τον πόλεμο που έκανε το ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία, εκμεταλλευόμενο την τότε αδυναμία της Ρωσίας; Τι έγινε τότε; αυτό ακριβώς που λένε για τους άλλους οι δυτικοί.

"εξαναγκάζω: υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλλω σε κάποιον να κάνει κάτι με τη βία ή ασκώντας του πίεση"

Αυτό ακριβώς έκαναν και στον πρόεδρο της Ουγγαρίας Ορμπάν, για να μην ασκήσει Βέτο για την χορήγηση 50 δις στην Ουκρανία.

Για τον πόλεμο λεφτά υπάρχουν, για τους αγρότες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, "ξύνουν τον πάτο του βαρελιού".

Όσο για την Ρωσία, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως οι γνωστοί παρουσιάζουν τα πράγματα.

Υπάρχουν βέβαια κάποια ζητήματα, όπως σε όλες τις χώρες, αλλά όχι αυτά που νομίζουμε.

Ο Πούτιν όπως και ο Γιέλτσιν, υπήρξαν εντολοδόχοι πρόεδροι. Ψάχτε το.

Η Σοβιετική Ένωση δεν κατέρρευσε από κάποια επανάσταση. Η νομενγκλστούρα και ο οπορτουνισμός που διείσδυσαν και επικράτησαν στο ΚΚΣΕ, χρεοκόπησαν το σύστημα.

Οι Ευρωπαίοι παίζουν θέατρο. Στην πραγματικότητα ούτε δημοκρατία έχουν, ούτε αξίες ηθικές για τους μη προνομιούχους ανθρώπους.

Η υπέρτατη αξία που πιστεύουν είναι η κερδοφορία και τα συμφέροντα.

Το πολιτικόοικονομικοκοινωνικό τους σύστημα ονομάζεται δικτατορία της αστικής τάξης.

Εξ άλλου η πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα, όπως έχω διαπιστώσει, ρίχνει το δίκιο στην Ρωσία.

Ας κοιτάξουμε τα γεγονότα καθαρά και αντικειμενικά.

Λυπάμαι και συμπαρίσταμαι στον Ουκρανικό λαό, στον αδερφό λαό με τους Ρώσους, που ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα, όπως και στον Παλαιστινιακό λαό.

Ενοχος πάντα ο φασισμός.

Ο Ζελένσκι και αυτοί που τον έβαλαν. Όπως και ο Νεντανιάχου, έβαλαν τους λαούς τους, σε μεγάλη περιπέτεια, γι αυτό και τους χειροκροτούν οι φραγκοφωνιάδες των Βρυξελλών και των ΗΠΑ.

Υ.Γ. Με το άρθρο μου αυτό δεν προσπαθώ να πείσω ή να παραπλανήσω κάποιους φίλους κάποιους πολίτες. Ο/Η καθένας και κάθε μιά μας έχει τις δικές του/της απόψεις.

Όμως υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας και των πραγματικών γεγονότων, της τεκμηρίωσης.